

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΙΚΗ ΒΑΝ ΜΠΟΥΣΧΟΤΕΝ

ΑΛΙΒΕΡΙ -Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 7/9/2015.

Ο αφηγητής γεννήθηκε το 1939 στο Βόλο και είναι Ρομά έμπορος. Οι γονείς του ήταν καλαθοποιόι. Στο απόσπασμα αφηγείται πως ο παππούς του κατάφερε να γυρίσει με την οικογένειά του στην Ελλάδα όταν είχαν σταλεί το 1924 ως ανταλλάξιμοι στην Τουρκία.

Σ017/159 Track Karakostas 1

0:06:42 Ο πατέρας μου ήταν... ο πατέρας του ήταν απ' το Δομοκό. Της μάνας μου ο πατέρας ήταν απ' το Βόλο. Επειδή με την Κατοχή σμίξαν τότε με την επανάσταση με την Τουρκία τους είχαν πάρει, τους είχαν μαζέψει, επειδή ήταν αβάφτιστοι, τους είχαν πάει στην Τουρκία. Της μάνας μου ο πατέρας, του πατέρα μου ο πατέρας, τους παππούδες μας, τους είχαν πάει ένα καράβι στην Τουρκία. Εκεί που πήγαν στην Τουρκία τους είχαν δώσει σπίτια. Να μένουν. Αλλά ο παππούς μου, οι δύο παππούδες μου ήταν πανάξυπνοι, δεν μπορούσαν να καθήσουν στην Τουρκία και πήγαν στα Λιμεναρχεία, στα πάντα στα πάντα, βρήκανε έναν τρόπο ναρθούν στην Ελλάδα. Αλλά όμως δεν τους επέτρεπαν στην Ελλάδα και λέει «θα σας στείλουμε στην Αλβανία». Τα δεχτήκανε αυτοί. Στην Αλβανία. Λέει «είναι κοντά τα σύνορα, θα πάμε στην Ελλάδα». Με τη διαφορά στο καράβι που ερχόνταν απ' την Τουρκία και τους έφερνε αυτούς να πάνε στην Αλβανία, το καράβι πέρασε απ' τον Πειραιά και λέει «παιδιά εδώ θα μείνει το καράβι μια βδομάδα». Και λένε οι δικοί μας οι παππούδες λέει «κύριε καπετάνιε δεν μας αφήνεις εδώ στην αλάνα μέσα στο λιμάνι να φτιάξουμε κοφίνια να ζήσουμε τα παιδιά μας; Μέσ' στο καράβι οχτώ μέρες δεν αντέχουμε». Λέει «κατεβήτε αλλά δεν θα φύγει κανένας θα μείνετε εδώ». Αυτοί ήταν πανάξυπνοι, πήγαν να ρωτήσουν τα τραίνα, δεν υπήρχαν λεωφορεία ετότε, δεν υπήρχαν. Στις τρεις η ώρα ήταν ένα τραίνο πήγαινε στη Λάρισα. Μαζέψαν τα παιδιά τους, αφήσαν τα ρούχα ο,τι είναι και φύγανε. Και κατέβηκαν στο Δομοκό. Μόλις κατέβηκαν στο Δομοκό, σ' ένα χωριό που λέγεται η Καϊτσα. Και απ' την Καϊτσα πήραν τα παιδιά τους και πήγαν στην Ομβριακή. Ο παππούς μου κάθονταν εκεί πέρα, χρόνια. Μόλις τους είδαν: «Πωπω, ήρθαν απ' την Τουρκία! Ήρθαν, ήρθαν.» Την επομένη τη μέρα τους βαφτίσαν όλους. Τους βαφτίσαν και πήραν ελληνικά ονόματα. 09.10.

Τι είναι το χωριό κοντά στην Ομβριακή;